

ECODORP ZWOLLE

op weg naar een andere manier van wonen, leven, werken

14 november 2012

Algemene kennismakingsavond 13 november 2012 – Hofkamer, Meanderhof

Aanwezig:

Werkgroep

Overige aanwezigen

Douwe

Koos (laatste minuten)

Paul

Sonja

Katharina

Nadine

Rints

Tamara

Reiné

Nan

Sandra

Willeke

Serena

Patricia

Sita

Wijnand

Na een welkom, een voorstelronde (wie is de werkgroep) en een uitleg over De Meanderhof volgden een introductie over waar we als project voor willen staan (de uitgangspunten):

- Onze globale voetafdruk is veel te groot, de aarde kan niet opbrengen wat we momenteel denken nodig te hebben
- Iedereen op aarde heeft evenveel recht op de bronnen
- Alleen drastische veranderingen kunnen leiden tot een situatie waarin we de aarde ongeschonden door kunnen geven aan hen die na ons komen

Vervolgens werd een filmpje getoond met wat uitleg over permacultuur, een nadere uitwerking van de uitgangspunten (op de website terug te zien en via youtu.be/kmuEDK9Ix-Y).

Daarna volgde een voorstelronde door alle aanwezigen waarin de aanwezigen vertelden hoe men tegen dingen aankijkt, wat de persoonlijke ambities zijn en welke eigen bijdragemogelijkheden men ziet.

Na de uitgebreide pauze – een verdere kennismaking onder het genot van koffie-thee en overheerlijke appelcake – werd dieper ingegaan op de verschillende aspecten die nader onderzocht en uitgewerkt gaan worden.

Hoewel veel mensen zichzelf niet zo hoog inschatten als het gaat om mogelijke bijdragen, leert de ervaring dat enige uitdaging genoeg is om boven jezelf uit te stijgen!

We waren het er als groep over eens dat dit de juiste tijd is, dat NU het uitgelezen moment is om werkelijke veranderingen in gang te zetten en teweeg te brengen.

Nadrukkelijk werd opgemerkt dat we niet gaan sleutelen aan onze – hoge – ambities. We gaan niet voor een beetje minder slecht maar voor echt goed!

Er was sprake van een hoog idealistisch gehalte en een optimistische stemming – bijzonder.

www.ecodorpzwolle.nl